

FAKÜLTE BİRİNCİMİZİN MEZUNİYET KONUŞMASI

Sayın Dekanım, Sayın Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerim, Saygıdeğer hocalarım, basınımızın değerli mensupları, kıymetli ailem ve öğrenci arkadaşlarımın saygıdeğer aileleri, sevgili öğrenci arkadaşlarım hepiniz mezuniyet törenimize hoş geldiniz.

Dört yıl önce büyük bir heyecanla girdiğim, geçen sürede kendimi geliştirerek ve değiştirerek mensubu ve mezunu olmanın haklı gururunu yaşadığım fakültemin bu kutlu gününde, sizlerle birlikte olmaktan büyük kıvanç duymaktayım.

Uzun zaman önce çıktığımız yolu bugün, burada sonlandırıyoruz. Bilmenizi isterim ki pek tabii bu yolda karşımıza çeşitli engeller çıkmış, zaman zaman yolumuz sislerle kapanmış ve bu durum birçoğumuzu ümitsizliğe sevk etmiştir. Ancak ben ve bugün burada olan pek çok arkadaşım bu zorlu süreci, hocalarımızın da kılavuzluğu sayesinde atlatmayı başardık ve büyük bir onurla, adımıza tertip edilen bu törene katılmaya hak kazandık.

Geriye dönüp baktığımda acısıyla tatlısıyla koca bir dört yılın hatıralarda kalan izleri, hayat boyu süreceğine inandığımız arkadaşlıklar ve bu dönemden çıkardığımız birçok hayat dersi oldu. Ancak en önemli kazanımımız, okulumuzun ilk gününden itibaren bugün, içinde bulunduğumuz şu ana kadar, heybemize doldurduğumuz bilgi ve birikimlerimiz olmuştur. Hem teorik hem de pratik anlamda mesleğimize dair yetkinlik kazandığımız eğitim hayatımız, sahaya çıkmazdan evvel en son ve en önemli duraklarımızdan biri olmuştur. Teoride aldığımız eğitimle alanın temel ilke ve prensiplerine dair bilgi sahibi olurken; yaptığımız pratik uygulamalarla kendimizi mesleğimizin güzel ve zorlu yanlarına dair tecrübelendirme şansına eriştik. Zorluklar bizi yıldırmadı, güzellikler ise bizleri bu mesleğe daha çok bağladı. Bizler, gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla işinin dinamiklerini bilen, teknolojiyi üretime entegre edebilen, yeniliklere açık, çağdaş yöntem ve tekniklere hakim, geliştirici, iyileştirici ve yenileyici, güçlü ve dinamik bir mühendis nesli olarak ülkemizin kalkınmasına ve üretimine katkı sağlamak için geliyoruz.

Mühendislik ve mimarlık şuurunu kazanmak, insanlık için bilim üretmek, diplomadan önce insanlığın kazanılmasını öğrenmek de bu dönemde elde ettiğimiz önemli kazanımlar arasındadır. Bu şuur bize kazandıran, bize mesleklerimizin önemini aşıl原因an, kendini geliştiren nesiller olmamıza ışık tutan hocalarımıza huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün, fakültemizden mezun oluyoruz ancak bu durum öğrencilik hayatımızın bitiği anlamına gelmiyor. Çünkü unutmamalıyız ki her mühendis ve mimar hayatın ilerlemesine koşut olarak kendini yenilemek ve geliştirmek zorunda olan bir düşünce adamıdır. Eğer biz mühendisler ve mimarlar, hayatı inşa edeceksek yerimizde sayamayız. İlerlemek, daima ileriye gitmek zorundayız. Eskimiş bir zihin ile modern hayatı yakalamak çağımızın hızı göz önünde bulundurulduğunda asla mümkün olmayacaktır.

Bugün hüznüyoruz, evet! Dört yılımızı, acemiliklerimizi, sınav heyecanlarımızı, okul ortamımızın samimiyetini uğurluyoruz. Ancak arkadaşlar! Cahit Zarifoğlu bir dizesinde şöyle

der: “*Hüzün, içinde bize mutluluk getiren bir zarftır.*” Burada hüznü bir bitişin yanında, yepyeni bir başlangıç da yapıyoruz. Önce kendi potansiyelimizden başlayarak daha keşfedeceğimiz şeyler, yapacağımız işler ve aydınlatacağımız karanlıklar var. Bu amaç doğrultusunda Ulu Önder Atatürk’ün biz gençlere salık verdiği çağdaş medeniyetler hedefine doğru hiç durmadan yürümek ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak en önemli hedefimiz olmalıdır.

Bizler birer ışık demetleriyiz. Yayıldıkça parlayan, etrafını aydınlatan, etrafına güven ve huzur veren ışık demetleri... Hocalarımızdan aldığımız ışığı, meşaleyi, daha ileriye taşımak ve insanlığın hizmetine sunmak en önemli gayretimiz olmalıdır.

Ayrıca, kıymetli ailelerimizin bu zorlu süreç boyunca haklarını ödememiz, bu hakka bir değer biçmemiz bizce mümkün değildir. Ancak onların, bizlerin sevincimize ortak olarak, manevî iklimlerinde bir teselli bulmaları, bizlerle kıvanç duymaları en büyük arzumuzdur.

Annelerimiz, babalarımız! Eğitim hayatımızın ilköğrenimimizden başlayarak bu noktaya ulaşmasında, gerek maddî gerekse manevî olarak, size yaşattığımız her türlü zorluk için şahsım ve arkadaşlarım adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varsınız!

Sevgili arkadaşlarım,

Buraya ilk geldiğim zamanlarda üst sınıflardan çok kez duyduğum bir söz vardı. Eminim pek çoğunuz da bu sözü duymuştur: “*Buraya ister kendi arzunuzla gel istersen de mecburiyetten ama buradan üzülerek ayrılacaksınız.*” Bu sözü şimdi daha iyi anlıyorum. Vedalar insanları en çok hüznendiren ve düşündüren hallerdendir. Bizden sonra bizim bıraktığımız sıraları dolduracak olan arkadaşlarım, oturduğunuz sıraların kıymetini bilin. Bizler oldukça güzel günler yaşadık. Güzel dostluklar ve anımsanmaya değer anılar biriktirdik. Sizler de bilgi ve teknik becerilerinizin yanında insan biriktirmeyi ihmal etmeyin.

Mühendislik ve mimarlık bilimleri üzerine ülkemizin önemli bir fakültesinin birincisi olarak mezun olmanın haklı gururu içerisindeyim. Elbette ki bu birinciliğin tek muhatabı ben değilim. En başta, bana her türlü maddî ve manevî desteği sağlayan, her daim yanımda olan, varlıklarından tarif edilemeyecek mutluluk ve güven duyduğum aileme ve tabii ki bu başarımın asıl mimarları olan saygıdeğer hocalarım ile Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bizler burada bir aileydik. Ve yıllar geçse de bu ailenin fertleri olarak kalacağız!